



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ & Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
ARCHDIOCESE OF THYATEIRA & GREAT BRITAIN

5, Craven Hill, London W2 3EN. Tel: 020-7723 4787. Fax: 020-7224 9301
E-mail: mail@patriarchateira.org.uk

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

Αγαπητοί μας εν Κυρίω,

Με την ωραία και σημαδιακή είσοδο μας στο Νέο Έτος 2016, να δεχτείτε τις πιο θερμές μου ευχές. Ο Δεσπότης Χριστός που είναι Αρχηγός και Κύριος και τούτου του χρόνου να χαρίσει την ειρήνη και την ευλογία Του σε όλους μας μικρούς και μεγάλους. Κάθε νέος χρόνος προσφέρει κάτι νέο, κάτι καινούργιο, αισιόδοξο και ελπιδοφόρο στον άνθρωπο. «Και είδον ουρανόν καινόν και γην καινήν». (Αποκ. 21,2)

Ένα καινούργιο έτος μας χαρίζει η αγάπη του Θεού. Ο Κύριος μας, μας προσκαλεί όλους σε μια εκστρατεία αγάπης, ανθρωπιάς και ομόνοιας μεταξύ μας και με τους συνανθρώπους μας. Παίρνοντας δύναμη και αγάπη από τη δική Του απέραντη αγάπη να αγκαλιάσουμε τους συνανθρώπους μας. Να παραδεχτούμε υπαρκτά πως είμαστε όλοι αδέρφια κάτω από την πατρική Του αγάπη. Να απολαύσουμε και να νιώσουμε την εσωτερική χαρά, την ειρήνη και τη γαλήνη, με την οποία μας χαριτώνει η παρουσία και η ευλογία του Θεού. Μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, μπορούμε να ξαναγεννηθούμε και να απολαύσουμε την ψυχική πληρότητα και την ολοκλήρωση που επίμονα και μάταια αναζητούμε σε αδιέξοδα και επιβλαβείς για την ψυχή μας κατευθύνσεις. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης μας λέγει πως η ανθρώπινη φύση είναι η «τιμιωτέρα πάσης της φαινομένης κτίσεως». Ο Θεός έχει προικίσει τον άνθρωπο με την επιθυμία για την αρετή, την αθανασία και την δικαιοσύνη (*Περί κατασκευής του ανθρώπου*).

Τα τελευταία χρόνια ζούμε έντονα το δράμα πολλών συνανθρώπων μας. Η ηθική και οικονομική κρίση συνεχίζεται. Οι άνθρωποι, οι οικογένειες και η κοινωνία όχι μόνο η δική μας, δοκιμάζονται σκληρά. Οι συνέπειες του θρησκευτικού φανατισμού και της μισαλλοδοξίας είναι τραγικές και καταστροφικές. Τα παιδιά των προσφύγων και των χωρών του τρίτου κόσμου μαστίζονται από την ανέχεια και τις ασθένειες και οδηγούνται πρόωρα στον θάνατο.

Σήμερα, εκτός από την Πρωτοχρονιά, γιορτάζουμε την κατά σάρκα περιτομή του Χριστού, η οποία εορτή αποκαλύπτει την θείαν αγάπη και συγκατάβαση Του. «Συγκαταβαίνων ο Σωτήρ τω γένει των ανθρώπων ουκ εβδελύξατο σαρκός την περιτομήν» (Ύμνος της εορτής). Επίσης, σήμερα τιμούμε την μνήμη του Μ. Βασιλείου ο οποίος «πάντων των όντων την προς Θεόν προκρίνας συμβίωσιν» (Ύμνος της εορτής). Να τονίσω πως η πίστη στον εν Τριάδι Θεό, η προσευχή και ο τακτικός εκκλησιασμός αποτελούν βασικό υπαρκτικό συστατικό της χριστιανικής μας ιδιότητας.

Η προστασία και ο σεβασμός προς τον θεσμό της Οικογένειας και η αγάπη για την Παιδεία και την Εκκλησία είναι απαραίτητα για την διατήρηση και τη διαιώνιση του Ορθόδοξου Χριστιανικού Πνεύματος και της Παράδοσής μας.

Ας αποτελέσει ο νέος χρόνος, αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, το εφελτήριο για να ξεφύγουμε από την αμαρτωλή φυλακή του εγωισμού μας. Ας αποτελέσει την απαρχή, ώστε να υπερβούμε την ατομικότητά μας και να συνοδοιπορήσουμε με τον αδελφό μας. Ο Θεάνθρωπος Χριστός θα μας δώσει την ελπίδα για τη συναδέλφωση των λαών, την απόδοση τιμής και σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή. Με την έλευση του νέου χρόνου ας ευχηθούμε να σιγήσουν οι κλαγγές των όπλων και ο ορυμαγδός του πολέμου στη Μέση Ανατολή και να πρυτανεύσει η «ειρήνη του σύμπαντος κόσμου» (Θ.Λειτ. Ιω.Χρ.).

Οραματιζόμενοι ένα αισιόδοξο μέλλον, αγαπητοί εν Κυρίω, ας συνεχίσουμε τη ζωή μας με αισιοδοξία και θάρρος και ας ανανεώσουμε την ελπίδα μας στον Θεό για μια καλύτερη κοινωνία, στην οποία θα κυριαρχεί η ειρήνη, ο αλληλοσεβασμός, η αλληλοφιλία, η αγάπη και η πίστη στον Θεό. Μόνο ο Θεός είναι το πραγματικό μας στήριγμα, η μόνη ελπίδα που μας χαρίζει καθαρότητα, απάθεια, μακαριότητα, αλλοτρίωση από κάθε κακό και ενισχύει το «καθ' ομοίωσιν» με τον Δημιουργό μας. (*Περί κατασκευής του ανθρώπου*). Αυτό ας είναι το σύνθημα και το μήνυμα της χρονιάς 2016.

Ευχόμενος ευλογημένη και ειρηνική τη νέα χρονιά με υγεία, ευτυχία, πρόοδο εις την ζωή σας και την ευλογία του εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας Γεννηθέντος Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, διατελώ μετά της εν Κυρίω αγάπης και τιμής.

Ιανουάριος 2016

Εξ Ουασιλείων και Μ. Βρετανίας

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και
Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος