



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ & Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
ARCHDIOCESE OF THYATEIRA & GREAT BRITAIN

5, Craven Hill, London W2 3EN. Tel: 020-7723 4787. Fax: 020-7224 9301
E-mail: mail@thyateira.org.uk. Website: www.thyateira.org.uk

ΓΡΑΜΜΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τους Ευλαβεστάτους Ιερείς και Διακόνους, τους Προέδρους και τα Μέλη των Επιτροπών των Εκκλησιών, των Σχολικών Εφορειών, των Βοηθητικών Αδελφοτήτων Κυριών και Δεσποινίδων των Ιερών Κοινοτήτων και το Πλήρωμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας.
Ενταύθα

Αγαπητοί μας εν Κυρίω,

Απευθύνουμε την παρούσα για να σας υπενθυμίσουμε την Εορτή των Τριών Ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, των οποίων την μακαρία μνήμη εορτάζουμε την 30^η Ιανουαρίου κάθε χρόνο.

Φέτος οι Πανηγυρικοί Εορτασμοί αρχίζουν την Κυριακή 24 Ιανουαρίου και ολοκληρώνονται την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2016. Ο Επίσημος Εορτασμός των Χριστιανικών Γραμμάτων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου και ώρα 7.00 μ.μ. στους χώρους του Ελληνικού Κέντρου, 16-18 Paddington Street, London W1U 5AS. Επίσημος ομιλητής θα είναι ο δρ. Χαράλαμπος Δενδρινός, καθηγητής του Royal Holloway University of London και διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου. Το θέμα της ομιλίας του θα είναι «Οι Τρεις Ιεράρχες και η Βυζαντινή Σχολή. Πνευματικά και Εκπαιδευτικά Μαθήματα για την εποχή μας». Εισ τον εορτασμόν αυτόν θα ψάλλει η χορωδία της Βυζαντινής Σχολής της Αρχιεπισκοπής, με χορούρχη τον διευθυντή της, Πρωτοπρεσβύτερον Ιωσήφ Παλλιούρα. Στην εκδήλωση προσεκλήθησαν για να παρευρεθούν οι εξοχώτατοι Πρέσβεις της Ελλάδος κ. Κωνσταντίνος Μπίκας και ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου κ. Ευριπίδης Ευρυβιάδης με την συνοδεία τους, εκπρόσωποι Σωματείων, Συλλόγων, των Σχολείων και των Κοινοτήτων μας. Προτρέπουμε τους Κληρικούς και τους Λαϊκούς Αρχόντες των Κοινοτήτων να τιμήσουν με την παρουσία τους και να προτρέψουν τους Γονείς, τους Δασκάλους και τους Ενορίτες να προσέλθουν στην εκδήλωση.

Επίσης, υπενθυμίζουμε και συμβουλεύουμε πατρικά, όπως κάθε Κοινότητα και κάθε ελληνικό και κατηχητικό Σχολείο οργανώσει ειδική εορτή για τα Χριστιανικά και Ελληνικά Γράμματα, οι Ιερείς δε και οι Δάσκαλοι να τονίσουν την μεγάλην αξία της θύραθεν και Χριστιανικής Παιδείας, την μοναδικότητα του Ευαγγελίου και της κατά Θεόν αρετής, την οποία και εβίωσαν με την αγία ζωή και τη διδασκαλία τους οι Άγιοι Τρεις Ιεράρχες των οποίων την μακαρία μνήμη εορτάζουμε αυτόν τον μήνα. Παρακαλείσθε να εκλέξετε μια ομάδα εκπαιδευτικών και μαθητών από το ελληνικό σχολείο της Κοινοτήτάς σας, για να παραστεί και να σας εκπροσωπήσει στην εκδήλωση.

Αποστέλλομεν ομιλίαν, η οποία να αναγνωσθεί αντί κηρύγματος στους Ναούς μας την Κυριακή 24 ή 31 Ιανουαρίου. Περιττό να τονίσω και καθηκόντως να υπενθυμίσω σε όλους σας ότι η γιορτή των Γραμμάτων είναι γιορτή της Παιδείας, του Πολιτισμού, της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ολόκληρης της Χριστιανοσύνης. Γι' αυτό επιβάλλεται όχι μόνο να τιμήσουμε με την φυσική και πνευματική μας παρουσία και με την συμμετοχή των παιδιών, της Νεολαίας και της οικογενείας μας, αλλά να μελετάμε τα συγγράμματα των πατέρων και να μιμούμαστε το ιερό παράδειγμά τους.

Θα σας αναμένουμε όλους και όλες στην εκδήλωση με πολλή χαρά και ευχόμενοι ευτυχές και ευλογημένο το Νέον Έτος 2016, διατελούμε μετά θερμών ευχών και της εν Κυρίω αγάπης και τιμής.

Λονδίνο, Ιανουάριος 2016

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων
Και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ & Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
ARCHDIOCESE OF THYATEIRA & GREAT BRITAIN

5, Craven Hill, London W2 3EN. Tel: 020-7723 4787. Fax: 020-7224 9301
E-mail: mail@thyateira.org.uk. Website: www.thyateira.org.uk

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
30-1-2016

Προς τους Ευλαβεστάτους Ιερείς και Διακόνους, τους Λαϊκούς Άρχοντες, την Αξιότιμη Διεύθυνση και τις Σχολικές Επιτροπές των Ελληνορθόδοξων Σχολείων της Αποδημίας του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας,

Αγαπητοί μας εν Κυρίω,

Η εορτή των Τριών Ιεραρχών, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσόστομου, του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, μας δίνει την ευκαιρία να στρέψουμε την προσοχή μας και το βλέμμα μας σ' αυτές τις τρεις αγιασμένες μορφές. Η Εκκλησία μας τους ονομάζει «Οικουμενικούς Διδασκάλους», «Μεγίστους φωστήρας της Τρισηλίου Θεότητας» (Απολυτίκιο Τριών Ιεραρχών), Προστάτες των Γραμμάτων και θύραθεν και εκκλησιαστικής Παιδείας. Οι Άγιοι αυτοί δεν διακρίθηκαν μόνο για την αγάπη τους στο Θεό, τον πνευματικό τους αγώνα και την φιλευσπλαχνία τους, αλλά και επειδή πλούτισαν την Χριστιανοσύνη με τους λόγους και τα συγγράμματά τους.

Οι Τρεις Ιεράρχες έζησαν όπως και εμείς σε περίοδο μεγάλης κρίσης, αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Μέσα σ' αυτή τη συγκεχυμένη κατάσταση οι Τρεις Ιεράρχες χάρισαν στην Οικουμένη «τους μελιρρύντους ποταμούς της σοφίας», ερμηνεύοντας τα μηνύματα του Ευαγγελίου για τις ανθρώπινες σχέσεις και την κοινωνία μέσα από τη σκέψη, τα κηρύγματα, τα γραπτά και την προσωπική τους ζωή. Οι Άγιοι Τρεις Ιεράρχες ήταν επίσκοποι, πρίγκηπες της Εκκλησίας που την διακόνησαν με αυτοθυσία και αυταπάρνηση με το ύφος και την χριστιανική βιωτή τους.

Η «Βασιλειάδα», το γνωστότερο από τα ιδρύματα που ίδρυσε ο Μ. Βασίλειος αποτέλεσε «πρότυπο» φιλανθρωπικό έργο. Ο Άγιος Βασίλειος ήταν ο πρόδρομος της σύγχρονης ευαισθησίας για την προστασία των συνανθρώπων, όπως είναι οι φτωχοί, οι πρόσφυγες, οι απόκληροι της ζωής και οι πιεσμένοι από τις θρησκευτικές φανατικές και μισαλλόδοξες κοινωνίες. Η στάση ζωής του πρέπει να εμπνέει όλους μας, ώστε να αποκτήσουμε ένα φιλόανθρωπο και εθελοντικό πνεύμα βοήθειας.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Μέγας Βασίλειος κληρονόμησαν στην ανθρωπότητα την σπουδαιότερη εκκλησιαστική παρακαταθήκη, που είναι η Θεία Λειτουργία. Λαμβάνοντας υπ' όψη τις συνθήκες της εποχής και τις ανάγκες των ανθρώπων και έχοντας την φώτιση του Αγίου Πνεύματος συνέγραψαν τις Ακολουθίες του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, που μας ενώνει με τον Χριστό και μας χαρίζει τη ζωή. Η προσευχή, η δημόσια και κατ' ιδίαν, η συμμετοχή μας στη Θεία Λατρεία αποτελεί το ύψιστο μέσο επικοινωνίας μας με τον Θεό και τον συνάνθρωπο, και μας οδηγεί στην συμφιλίωση μεταξύ μας, την αγάπη, την κατάκτηση του «καθ' ομοίωσιν» και την κατά χάριν θέωση.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο έργο του «Περί Ιερωσύνης λόγος», και ο Άγιος Γρηγόριος στο «Απολογητικόν της εις Πόντον φυγής» τονίζουν με μεγάλη ευαισθησία το ύψος της αποστολής του κληρικού ειδικά στους δύσκολους και κοσμογονικούς καιρούς που ζούμε, όλη η Ανθρωπότητα: Το παράδειγμα, η ζωή και τα έργα των Τριών Ιεραρχών είναι πάντα επίκαιρα, διότι προτρέπονται οι νέοι να ακολουθούν το λαμπρό παράδειγμά τους, να μένουν πιστοί στο Ευαγγέλιο της εν Χριστώ σωτηρίας, να καλλιεργήσουν την πίστη τους στον Σωτήρα Χριστό, να εκκλησιάζονται και να είναι έτοιμοι να υπηρετήσουν την Εκκλησία και την κοινωνία σαν ποιμένες και διδασκαλοι αυτής. Προτρέπω τους ευσεβείς νέους να ακολουθήσουν τό ιερατικό αξίωμα με αγάπη και φόβο Θεού, καθαρότητα ψυχής, εκκλησιαστικό φρόνημα, υπομονή νηφαλιότητα και σωστή ενημέρωση του ποιμαντικού έργου που πρόκειται να επιτελέσουν.

Ευχόμενος όπως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και οι Άγιοι Τρεις Ιεράρχες, σας χαρίζουν υγεία, φώτιση και θεογνωσία να επιτελείτε το θεάρεστο έργο σας, διατελώ μετά θερμών ευχών και της εν Κυρίω αγάπης και τιμής.

Ιανουάριος 2016

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και
Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος