



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ & Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ  
ARCHDIOCESE OF THYATEIRA & GREAT BRITAIN

5, Craven Hill, London W2 3EN . Tel: 020-7723 4787 . Fax: 020-7224 9301

E-mail: mail@thyateira.org.uk . Website: www.thyateira.org.uk

Προς τους Ευλαβεστάτους Ιερείς και Διακόνους, τους Αξιοτίμους Προέδρους και τα Μέλη  
των Διοικητικών Συμβουλίων των Κοινοτήτων και το Χριστεπώνυμο Πλήρωμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής  
Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας.

Αγαπητοί μας εν Κυρίῳ,

Μας αξίωσεν και πάλι η αγάπη και η φιλανθρωπία του εν Τριάδι Προσκυνουμένου Θεού να φθάσουμε τούτες τις άγιες και διαλεκτές μέρες στη γιορτή της Κοιμήσεως – τον θάνατον και την αποχώρηση από την σκηνή τούτου του κόσμου – της Παναγίας Θεοτόκου και Μητέρας του Θεού ημών.

Κατά την Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση από τη πρώτη μέχρι και την δεκάτη τρίτη Αυγούστου στους Ναούς μας θα ψάλλουμε κατανυκτικά την Μικρή και το Μεγάλη Παράκληση της Παναγίας. Οι Ιερές αυτές Ακολουθίες ψάλλονται με κατάνυξη, με χαρά, με πάθος, με πίστη βαθεία στον Χριστό και εμπιστοσύνη στην Παναγία Μάνα Του, η οποία μεσιτεύει για την άφεση των αμαρτιών μας, για την θεραπεία των ασθενειών μας, για την υγεία πάντων των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών, για την ευστάθεια του Αγίων του Θεού Εκκλησιών για την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου, για τη κατάπαυση των πολέμων και την συμφιλίωση των ανά την οικουμένη εμπολέμων, για τη συνεργασία των χωρών της Ευρώπης, της Αμερικής, της Αφρικής και της Ασίας και ολοκλήρου του Πλανήτου τον οποίο έχει η Ανθρωπότητα σαν κατοικία και σαν προσωρινό σπίτι και βασίλειό της. Σκεφτόμαστε με σεβασμό και αγάπη τους ηλικιωμένους αδελφούς μας, τους φίλους και τους εχθρούς μας. Παρακαλούμε θερμά και ολόψυχα την Παναγία σαν Μητέρα να μεσιτεύει για τα παιδιά και την Νεολαία για να ξεπερνούν τους πειρασμούς, τις αμαρτίες, το πάθος των ναρκωτικών και άλλων εγκληματικών πράξεων που αμαυρώνουν το «κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν» με το οποίον μας εδημιούργησεν ο Θεός. Οι ποιητές της Παρακλήσεως ομιλούν για τα λυπηρά που δέρνουν καθημερινά την ανθρώπινη φύση «Των λυπηρών επαγγαλί χειμάζουσι την ταπεινή μου ψυχήν και συμφορών νέφη την εμήν καλύπτουσι καρδίαν Θεονύμφευτε».

Αυτές τις μέρες έπληξαν την Ελλάδα τα λυπηρά. Δεκάδες αδελφών απέθαναν σκληρά από την πίεση του θανατηφόρου ανέμου και της άπληστης και ανελέητης φωτιάς. Άλλα τα λυπηρά είναι για τον κάθε άνθρωπο καθημερινή, υπαρξιακή εμπειρία. Όπως σοφά ελέχθη, όλοι μας κουτσάινουμε και κουβαλάμε βαρύδια που δηλητηριάζουν την ζωή μας, την προσωπική, την οικογενειακή, την εθνική, την εκκλησιαστική και την κοινωνική μας συνοχή και ευτυχία. Γ' αυτό η προσευχή μας βοηθά καταλυτικά για να βγαίνουμε νικητές και υγιείς και δυνατοί από τους καθημερινούς αγώνες με τα δαιμόνια και τους φίλους τους. Όπου και να στρέψουμε τα βλέμματά μας θα αντικρύσουμε πόνο, κακία, αμαρτία, σκληράδα, εκμετάλλευση, πίκρα, νερούλωμα την αγάπη μας και ψυχικές αρρώστειες. Γ' αυτό εναποθέτουμε με εμπιστοσύνη τον εαυτό μας εις την Κυρίαν Θεοτόκον γι' αυτό η προσυχομένη Εκκλησία θρηνωδούσα ψάλλει: «άλλην γαρ οὐκ ἔχομεν, αμαρτωλοὶ πρὸς Θεόν εν κινδύνοις καὶ θλίψεσι αεὶ μεσιτείαν».

Η Παναγία Θεοτόκος παραμένει «η ελπίς πάντων των Χριστιανών». Είναι η χαρά των θλιβομένων, των αδικημένων προστάτις, είναι η σκέπη και αντίληψη των καταπονουμένων από του βίου την θάλασσαν. Ο Δεκαπενταύγουστος είναι το Πάσχα του καλοκαιριού για μας τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Σαν τους Ιερούς Αποστόλους, ο θάνατος της Παναγίας είναι το προμήνυμα της χαράς της Αναστάσεως, γι' αυτό και αποκαλούμε την ημέραν αυτή Κοίμηση της Θεοτόκου, και προσευχητικά νηστεύουμε και παρακαλούμε ικετευτικά την βοήθεια της Παναγίας.

Μετέχουμε και εμείς υπαρξιακά στο θάνατο και προγευόμεθα την Ανάστασή μας. Γ' αυτό αυτές τις μέρες ιδιαίτερα ψάλλουμε τις Παρακλήσεις, για να παρηγορηθούμε και να επαναβεβαιωθούμε ότι η Παναγία ακούει, είναι η Γοργοεπήκοος στους στεναγμούς της καρδιάς μας. Είναι η «Ἐλεούσα καὶ η Γλυκοφιλούσα» και δέχεται τα δάκρυά μας και μεσιτεύει ικετευτικά για όλους μας, πέραν και πάνω από την δική μας προσωπική κατάσταση. Η Παναγία Θεοτόκος είναι «ο γλυκασμός των αγγέλων, των θλιβομένων η χαρά, Χριστιανών η προστάτις». Είναι ο «ηλιοστάλακτος Θρόνος» και η μυστική «Καθέδρα του Βασιλέως Χριστού», η οποία προσεύχεται και πρεσβεύει για την σωτηρίαν του Ανθρωπίνου Γένους και την επικράτηση της Βασιλείας του Αρχιπούμενος Χριστού εις τον Κόσμον. Σ' αυτόν ανήκει η Βασιλεία, το κράτος και άπειρον έλεος εις τους αιώνας. Αμήν.

Λονδίνο, Αύγουστος 2018

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων  
και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος

Σημείωση: Να διαβαστεί από Άμβωνος αντί Κηρύγματος την Κυριακή 5 Αυγούστου 2018